

# De Fabriek

Brugsestraat 33

Herberg van 1900 tot 1963

*De herberg had zijn naam niet gestolen want hij lag in de schaduw van de fabrieksschouw van de ververij "Etablissements Charles Masureel". Maar dat is een heel verhaal want voordien was er daar al achtereenvolgens een olieslagerij, een stoomzwingelarij, een chicoreidrogerij en tenslotte een ververij.*

Bewoners:

- 1900 Blondeel Alphonse, vlaswerker x Dutoit Celine  
(van hier naar 'De Rust der Werklieden' in de Hazebeekstraat 32)
- 1907 Vlaminck Honoré, wagenmaker x Vandenbroucke Hermanie
- 1915 Verhelle Romanie x Braeckveldt Edmond († 1916)  
xx in 1920 met Leo Snauwaert († 1933)
- 1940 Demaeght Maurice, vlaswerker x Bovijn Martha

Was gedurende korte tijd het lokaal van de Belgische Socialistische Partij (BSP)



Café De Fabriek: huis links met uithangbord (zicht richting Blauwhuisstraat - Brugsesteenweg)



Gerard Demaeght, zoon van Adolf Demaeght, poseert hier fier als schutterskoning van de Koninklijke Schuttersgilde "De Sint-Pietersbosseniers" in het 'deurgat van café 'De Fabriek'.

Credits foto: Eddy Demaeght



Het huis werd afgebroken om plaats te maken voor de meubelwinkel van Leon en Anais Messiaen-Vanassche. Anno 2016 is ook dit pand afgebroken. - Credits Google Streetview



Huidige toestand (2017)